

Liten intervju •

Under sommarens ljuvliga dagar faller det sig naturligt för oss att i största möjliga utsträckning tillbringa fritiden utomhus — i skog och mark samt på badstränder.

Fritiden förorsakar ej några nämnbara sysselsättningsproblem och kanske just därför flyr tiden undan fortare och behagligare än vanligt.

Något annorlunda ställer det sig onekligen när hösten och vintern anmäler sin ankomst och vi ställs inför frågan vad vi kan finna i stället som kan skänka oss glädje och stimulans.

Red. har ställt frågan till några av våra anställda och den först tillfrågade, Olle Sjöstrand, rörmontör och ungdomsledare, tvekar inte på målet när han svarar: »För mig existerar inga fritidsproblem vare sig det är vinter eller sommar». — »Gift», frågade red. »Ja», sa' Olle, »jag är gift och vi har två barn och de' är klart att hem och familj skall ha del av min fritid. För övrigt är jag »fosterpappa» för många flickor och pojkar, som bildar en stor familj där god sammanhållning råder. Vi håller till på Långö där vi dels har en bollplan och dels en utmärkt ungdomsgård. När vi vistas utomhus håller vi på med bollspel och terränglöpning — för att ta några exempel. När det blir kallt och ruggigt flyttar vi in på ungdomsgården och flickorna och grabbarna sysselsätts med slöjd av olika slag samt studiearbete. Våra språkkurser brukar ha ganska många deltagare. Se'n får jag tala om att vi har lekaftnar också och då står glädjen högt i tak».

Några sifferuppgifter över den ungdomsverksamhet Olle står i spetsen för



på Långö ger oss besked om att den är omfattande. Ej mindre än elva pojklag deltog i en nyligen avslutad fotbollsserie och en terränglöpning samlade ej mindre än ett femtiotal deltagare. Vid en lekafton beräknades det att cirka 150 ungdomar skulle komma men många flera mötte upp. Det gällde att i all hast skaffa fram flera bullar till chokladen men sådana små detaljer ordnas lätt.

Olle har, som tidigare sagts, inga fritidsproblem och samma sak gäller för Långös unga flickor och pojkar. De vet vad de kan gå för att träffa kamrater, när de har läst sina läxor. »Läxorna först» är nämligen parollen och genom ett gott samarbete mellan ledarna för ungdomarna och deras föräldrar behöver ej någon tveksamhet uppstå om vilken tid, som skall användas till det ena och det andra. — Ungdomarna sköter sej själva, vi bara hjälper dem tillrätta», säger Olle. »Det tar sin tid men de' är skojigt och uppiggande att vara med dem och det händer ofta att vi får oss ett gott skratt av deras lustiga infall».

»Jag skrattade gott», säger han, »när jag pratade om fotboll med några grab-

bar för en tid se'n. Jag sa' att samspelet var a och o när man spelade boll och att man måste träna samman för att nå resultat». »Ja», sa' en grabb, »ja' vet de' o Kent o ja tränar tillsammans varje da'».

Samspelet måste vara bra även om det inte gäller fotboll. Olle Sjöstrand och hans medhjälpare vet detta och därför råder ett kamratligt och gott förhållande mellan dem och ungdomarna. Alla trivs och har det »kul» och lär sej samtidigt något vettigt, som de har glädje och nytta av.



Red. kom att tala med verkmästaren Birger Melin i Kraftcentralen om fritiden och hur den användes — Birger Melin återkom efter några dagar med nedanstående synpunkter.

När den tyvärr alltför korta sommaren är förbi och därmed de rika tillfällena till fritidssysselsättning, som denna årstid bjuder, kan det kanske för många uppstå fritidsproblem. I vår tid behöver det emellertid knappast vara något problem vad man skall göra på sin fritid. De möjligheter, som stå till buds nu för tiden, är väl sådana som den äldre generationen knappast kunde drömma om. Och ett ännu större mått av fritid, synes bli verklighet inom de närmaste åren.

Problemet är hur man på bästa sätt skall kunna utnyttja den fritid som står till buds, och här får väl de personliga intressena bli avgörande. Det viktigaste är att man verkligen sysselsätter sig med något som ger avkoppling och stimulans. För mig personligen är det ett par saker som upptager en stor del av min fritid. Båten och sommarstugan. Kanske kan det tyckas att dessa ting höra sommaren till, men de ger även



sysselsättning under den mörka årstiden. Många söndagar under vintern reser jag ut och ser till stugan, och båtens översyn och underhåll tar många kvällar i anspråk.

En annan sak som ligger mig varmt om hjärtat är föreningslivet där i synnerhet det fackliga arbetet är särskilt intressant. I detta sammanhang skulle jag önska att intresset för det fackliga arbetet på något sätt kunde stimuleras, och särskilt roligt skulle det vara om de yngre medlemmarna mera aktivt engagerade sig.

Vid sidan om denna kanske något allvarsbetonade fritidsverksamhet är det nöjsamt att någon gång få koppla av vid ett parti kort — bridge eller canastra — bland vänner och bekanta.

Det kan inte hjälpas att åldern sätter sin prägel även på fritidsverksamheten och man har väl blivit tillräckligt gammal för att sätta värde på en stund med en god bok för att inte tala om den avkoppling som att lyssna på radio erbjuder. Nog finns det mycket mer som kunde nämnas i det här sammanhanget men det sagda får väl utgöra ett litet smakprov.