

Våra pensionärer på varvsbesök

Torsdagen den 26 september kom 120 kärkomna gäster, våra pensionärer, på varvsbesök. De gick in genom 17:s port — en port som många av dem passerat mellan 40—50 tusen gånger. Med in- och utpassering under 40 år och däröver blir det höga siffror.

Pensionärerna hälsades välkomna av direktör Bo Eng, som i sitt anförande uttalade sin glädje över att så många av f. d. anställda hade hörsammat inbjudningen till varvsbesöket.

Säkert fick våra gäster redan från början en känsla av att de var välkomna och välsedda på den arbetsplats där de fullgjort sina arbetsdagar.

"Från gammalt till nytt" kan sättas som rubrik för den programpunkt, vilken följde efter hälsningsanförandet. Med bilder från "gamla varvet" fick pensionärerna följa upp vad som gjorts tills dagen näst före deras besök. Ingenjör Kurt Astbo gav "text" till bilderna. De förklaringar och upplysningar, som lämnades i samband med bildmaterialet, gav klart uttryck för vad som åstadkommits och vad som avsågs med den nydaning, som är på väg.

Efter denna introduktion gav sig pensionärerna ut på en rundvandring i de nya plåtverkstäderna och i svetshallen. Den avslutades med ett besök i nybygg-

Utslagsplanen inspekteras





Ingenjör Kurt Astbo informerar och har intresserade åhörare

Ordföranden i FCPF:s avd. 36 i Karlskrona, Elvin Magnusson, här tillsammans med ordföranden i Föreningen Pensionerade Försvarsarbetare, f. d. filaren Gunnar Carlsson



nadens personalrum, som inrymmer tvätt- och omklädnadsrum.

Promenaden gick härifrån till stora verkstadsbyggnaden, där säkert de flesta av pensionärerna kände sig på hemmaplan. Flertalet av dem hade här utfört sina dagsverken i maskin-, plåt- och svetsverkstäderna. Här mötte pensionärerna i en del fall även arbetskamrater, nu yrkesmän, men lärlingar under den tid de själva arbetade på varvet.

Under den ärtmiddag, som efter rundvandringen avåts under gott gemyt i varvets marketenteri, upplivades många gamla minnen från den tid som varit. Under måltiden underhöll Sture Deman och Kurt Andersson med musik och sång.

Vad gör en pensionär? Vad sysslar han med när han inte äter eller sover? Vi har frågat ett par av dem och låter svaren komma här.

Gunnar Carlsson, ordförande i Föreningen Pensionerade Försvarsarbetare i Karlskrona, talar om att han har nästan lika mycket att syssla med nu som när han hade anställning på varvet. F. d. filaren Gunnar Carlsson har eget hus på Hästö och det han inte hade tid med att förbättra beträffande hus och trädgård, när han var anställd på varvet, får nu en bättre tillsyn. Dagarna går fort, säger han, men samtidigt är det ju så att man gör vad man tycker är "lagom" sett från egen synpunkt.



John Bergstrand, här t. v., mångårig styrelseledamot i FCPF:s avd. 36

Otto Akesson har bl. a. varit verksam som revisor i fackföreningen — visar här hur man "avkorkar" en pilsner



Gunnar Carlssons tid upptages även av en del kommunala uppdrag.

John Bergstrand, plåtslagare och f. d. ordförande i FCPF:s avd. 36, "tar det lugnt nu för tiden" och detta är kanske fullt naturligt", säger han, "när man är 70 år fyllda." Minnena från arbetsplatsen och från föreningslivet äro många och samtidigt intressanta. Visst kunde det vara hårt och besvärligt ibland men mycket av det som var tråkigt är glömt. Kvar står minnena av gott kamratskap och ärlig vilja till att göra något med inriktning på bättre arbetsvillkor för oss anställda. John Bergstrand tillhörde FCPC:s styrelse i 16 år, därav som ordförande under 4 år, och var ledamot i vår första företagsnämnd.

"Nu tager jag mig en promenad tillsammans med någon annan pensionär och det är klart att vi ofta talar varvsminnen", säger Bergstrand.

"För övrigt", fortsätter han, "läser jag mycket och är flitig gäst på stadens bibliotek".

Efter ärtmiddagen på marketenteriet besökte pensionärerna sina respektive verkstäder, där de förut haft sitt arbete. Många bekanta ansikten mötte de och det var ej att taga fel på att återseendet präglades av god gemyt.

Frågan "det blir väl fler sådana här pensionärsträffar" uttalades från många av besökarna. Låt oss taga detta som ett uttalande för att pensionärerna var tillfreds med sin dag på varvet.

G. K.